

Reisweek Parijs

**Jouw gids voor een onvergetelijke trip door
de stad van de liefde**



Inhoudsopgave

| | |
|----------------------------------|----|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Inleiding | 3 |
| Gegevens | 4 |
| Vooraf | 5 |
| Onderweg | 5 |
| Paklijst | 5 |
| Apps | 6 |
| Zakgeld | 6 |
| Wat neem je niet mee? | 6 |
| Programma | 7 |
| Opdrachten | 7 |
| Maandag 12 september | 8 |
| Arc de Triomphe verzamelplaats | 9 |
| Dinsdag 13 september | 10 |
| Tips voor de lunch | 12 |
| Wandeling Montmartre | 13 |
| Place du Trocadéro / Eiffeltoren | 14 |
| Woensdag 14 september | 15 |
| Donderdag 15 september | 16 |
| Het Louvre | 17 |
| Jardin de Luxembourg | 18 |
| Ideeën voor de vrije middag | 19 |
| Bouwstenen | 21 |
| 1ste, 5de en 16de arrondissement | 21 |
| 10de en 4de arrondissement | 22 |
| 19de (en 18de) arrondissement | 23 |
| Champs Elysées en omgeving | 24 |

1. Inleiding

Van maandag 12 september tot en met donderdag 15 september ga jij mee naar Parijs! Er is een uitgebreid programma opgesteld. Je zult veel van de stad zien, je krijgt informatie over Parijs en je zult moeten communiceren in het Frans of Engels. Bovendien ga je je goed vermaken! **Zorg dat je om 8:30 op school aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen vertrekken. Vergeet je identiteitsbewijs en (digitale) zorgpas niet!**

Zorg dat je **altijd** dit boekje (digitaal) bij je hebt, want hierin staat informatie die je niet mag kwijtraken. Bovendien heb je de gegevens nodig op het moment dat je onverhoopt de groep kwijt raakt. Naast dit boekje hebben we voor veel bezienswaardigheden aparte opdrachten samengesteld. Hierdoor leer je de stad Parijs nog beter kennen.

We wensen je veel plezier en vergeet niet een goed humeur en je teddybeer mee te nemen. Want voor een leuke reisweek zorg je zelf! Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Judith Driecé
Freek Groeneweg
[Najib Azaroioli](#)
Taco den Boer



2. Gegevens

Telefoonnummers begeleiding:

TBO: +316 45 766 172

JDE: +316 26 688 530

FGW: +316 40 271 581

Adres Auberge:

Auberge de Jeunesse Yves ROBERT Paris Pajol

20 esplanade Nathalie Sarraute

75018 Paris



3. Vooraf

3.1 Onderweg

Zorg dat je voor de heenreis een lunchpakket meeneemt. Zorg daarnaast dat je wat versnaperingen en eventueel een boek of spelletje meeneemt voor in de bus. Je kan eventueel ook nog iets kopen bij een tankstation, maar dat is niet goedkoop.

3.2 Paklijst

Naast je persoonlijke uitrusting hebben we een checklist gemaakt die van pas komt bij het inpakken van je tas. Neem **geen** koffer, maar een tas mee. Bij het inpakken van de bus is dat onhandig. Zorg dat je aan je tas een label hebt met je naam en adres!

Het weer in Parijs is vergelijkbaar met dat in Nederland. Het kan dus af en toe regenen, maar we hopen natuurlijk op prachtig najaarsweer. Het kan zeker 's avonds wel fris zijn in september. Aangezien we veel buiten zijn, is het daarom handig om ook wat warme kleding mee te nemen. Neem verder maatregelen tegen een regenbui. Een aantal poncho's of een kleine paraplu meenemen kan dus handig zijn.

De paklijst:

- Voldoende makkelijk zittende kleding. Niet teveel. Je bent overdag niet in de gelegenheid om van kleding te wisselen.
- Stevige wandelschoenen of comfortabel zittende schoenen waar je langere tijd goed op kunt lopen.
- Slippers of sloffen voor in de auberge.
- Meerdere paren sokken.
- Voldoende ondergoed.
- Regenkleding (broek, jas), een kleine paraplu of een aantal poncho's.
- Rugzak(je).
- Handdoek.
- Tandborstel, tandpasta, douchegel, shampoo.
- Een klein spelletje en/of boek om je in de bus of 's avonds mee te vermaken. Denk aan dobbelstenen of een kaartspel.
- Een **geldig** paspoort of Identiteitsbewijs
- (digitaal) Verzekeringspasje van de zorgverzekering
- Pinpas
- Mobiele telefoon & oplader
- Evt. Powerbank.
- Pen en papier.
- Dit (digitale) boekje.
- Labels voor je tas: voorzien van voor-, achternaam en huisadres.

3.3 Apps

Parijs is een grote stad. Om te voorkomen dat je verdwaalt, raden we aan om in Google Maps een offline gebied op te slaan op je mobiele telefoon. Mocht je niet weten hoe dit werkt, kom dan voorafgaand aan de reis naar de heer Den Boer.

Wanneer je in Parijs met de metro reist, zijn er talloze mogelijkheden. Daarom kan een (offline-)reisplanner erg handig zijn (bv. Metro Paris). Google Maps functioneert ook erg goed als reisplanner in Parijs.

3.4 Zakgeld

Toegangskarten en metrokaarten binnen het programma worden betaald uit de reissom. Op dinsdag en woensdag lunchen en dineren en op donderdag dineren leerlingen op eigen kosten (totaal circa € 50). Eigen initiatieven, souvenirs, een consumptie, shoppen, etc. zijn daarnaast ook voor eigen rekening. De hoeveelheid zakgeld is naar eigen inzicht. Zonder shoptegoed moet € 10 per dag voldoende zijn.

3.5 Wat neem je niet mee?

Waarschijnlijk is het overbodig om te zeggen, maar alcoholische drank en drugs zijn verboden. Bij misdragingen zullen er maatregelen getroffen worden. Er wordt contact gezocht met ouders, waarna de leerling terug naar huis gestuurd kan worden. De reiskosten zijn voor eigen rekening.

Daarnaast raden we aan geen niet-functionele waardevolle spullen mee te nemen. De school is namelijk niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke spullen. Let verder in heel Parijs op **zakkenrollers**. In een grote stad als Parijs ligt dit gevaar altijd op de loer. Laat je rugzak niet onbeheerd liggen.

Tenslotte is het goed om te weten dat bij een hoop activiteiten die we doen extra beveiliging is. Denk aan de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe, het Louvre en Versailles. Bij die beveiliging zijn metaaldetectiepoorten. Nagelschaartjes, zakmesjes, e.d. mogen niet meer naar binnen en worden ingenomen. Neem ze daarom niet mee.

4. Programma

4.1 Opdrachten

Tijdens de reis maak je een hoop foto's van je activiteiten. Deel die met het thuisfront. Zo blijven zij op de hoogte van de geweldige belevissen die jij hebt opgedaan. Er is wifi in de Auberge.

Bij sommige bezienswaardigheden hebben wij aanvullende opdrachten om je te helpen je bezoek tot een succes te maken.



4.2 Maandag 12 september

- 8:30 Verzamelen op school
- 9:00 Vertrek
- 15:45 Aankomst Auberge en opfrissen
Gezamenlijke Franse maaltijd in de tuin van de Auberge
- 18:30 Vertrek naar Arc de Triomphe
- 19:15 Bezoek Arc de Triomphe
- 21:00 Gezamenlijke Wandeltocht langs de Seine



4.2.1 Arc de Triomphe verzamelplaats



4.3 Dinsdag 13 september

8:00 Ontbijt en doornemen (keuze)programma

9:00 Bouwsteen 1: keuzeprogramma, inclusief lunch
Zorg dat je samen met je groepje luncht

Tips voor de lunch: zie volgende pagina.

13:30 Verzamelen op de straat bij metrohalte Blanche (bij de befaamde club Moulin Rouge)

Speurtocht en bezoek aan de wijk Montmartre (en de Sacré Coeur).

15:30 Verzamelen op de straat bij metrohalte Anverse (einde speurtocht)

Voettocht door langs Beaubourg met Les Halles (shopping centre), eventueel langs de Notre Dame.

16:30 Vrije tijd in Les Halles (shoppen) of Quartier Latin (leuke straatjes, terrasjes, souvenirwinkeltjes en veel kleine restaurantjes).
Op de voettocht naar Quartier Latin kom je de Notre Dame tegen. Deze is niet open vanwege de brand enkele jaren geleden.

18:30 Dineren op eigen gelegenheid.

TIP: Ga zelf dineren in één van de pittoreske restaurantjes van Quartier Latin (Saint Michel). De restaurantjes in deze wijk zijn niet duur. Kies bijvoorbeeld één van de combinatie menu's, aangegeven op de menuborden met "formule".

19:30 Eiffeltoren by Night
Verzamelen op Place de Trocadero (groepsfoto!)



22:30 Terug naar Auberge (metro)



4.3.1 *Tips voor de lunch*

Veel bakkerijen (boulangeries/pâtisseries) bieden een kant en klare lunch aan met drinken en soms nog een toetje (zie de foto's hieronder). Veel Fransen maken hier gebruik van. Dit is niet duur en het is zeker de moeite waard om dit uit te proberen.



4.3.2 Wandeling Montmartre



4.3.3 Place du Trocadéro / Eiffeltoren

Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de verzamelplaats:



4.4 Woensdag 14 september

8:00 Ontbijt

8:30 Vertrek naar Disneyland Parijs met de touringcar

22:00 Terug naar de Auberge met de touringcar



4.5 Donderdag 15 september

- 7:00 Inpakken en dan ontbijten
- 8:00 Kamer opruimen, tassen uit de kamer en klaarmaken voor vertrek
- 9:00 Vertrek naar het Louvre (gezamenlijk met de metro)
- 10:00 Start programma Louvre
- 11:30 Einde programma Louvre.
Verzamelen bij de garderobe van het museum.
Gezamenlijk lopen naar Jardin de Luxembourg.
- 12:00 Gezamenlijke lunch in Jardin de Luxembourg

Vrije middag in groepjes (**je keuze moet wel goedgekeurd worden**)

Zie verderop in dit boekje voor suggesties voor je vrije middag.

Eten op eigen gelegenheid

16:30 Verzamelen bij de Auberge

17:00 Terugreis (er wordt onderweg gestopt om te eten)

00:00 Aankomst Wolfert Lyceum



4.5.1 Het Louvre

Jullie gaan het wereldberoemde Louvre bezoeken: jullie kunnen er in de permanente collectie terecht om een doorsnede te zien van en de topkunst te beleven uit alle windstreken en uit alle perioden van de geschiedenis. Je begrijpt dat bij het 'doorwandelen' van zo'n expositie het meeste langs je heen gaat. Daarom vragen we je vooraf om in tweetallen een selectie te maken van drie kunstwerken die je in ieder geval wilt bezichtigen.

Metroroute Auberge - Louvre:



4.5.2 Jardin de Luxembourg

We verzamelen in het park, vlakbij het water.



Ideeën voor de vrije middag

Shopperen

Shopperen én Parijs zijn de perfecte combinatie. Maar wat als je weinig te besteden hebt? Voordelig shoppen in Parijs is gelukkig ook mogelijk! In de buurt van Saint Germain naar de Rue de Buci vind je bijvoorbeeld kledingwinkels met schappelijke prijzen. Inspiratie voor een hippe outfit ontleen je in de Rue du Four in de wijk Montparnasse. Vervolgens ga je naar de omgeving van Saint Sulpice om de kleding daar te kopen! In de grote warenhuizen shop je véél voordeliger tijdens de uitverkoop begin januari en begin juli. Dat gaat dus niet lukken.

Tenslotte hebben we van een Parijse insider de volgende adresjes gekregen waar je leuk en goedkoop kan shoppen:

- Rue de Rennes (Montparnasse)
- Rue de Sèvres (Le bon Marché)
- Rue du Bac
- Les Halles

Vraag mevrouw Ambrosino voor meer informatie over de locaties.

Bouwsteen

Eén van de bouwstenen heb je nog niet gedaan. Je kunt er voor kiezen om dit tijdens je vrije middag te gaan doen.

Les catacombes

De catacomben van Parijs vormen een beroemde verzameling ondergrondse begraafplaatsen onder de Franse hoofdstad. Op verschillende locaties zijn de beenderen van ongeveer zes miljoen Parijzenaren ondergebracht. De beenderen liggen verspreid in ondergrondse kamers en galerijen.

Onder Parijs is een groot netwerk te vinden van ondergrondse tunnels van minstens 290 km lang. Oorspronkelijk waren deze tunnels kalksteengroeven. Vanaf 1786 tot ver in de 19e eeuw is een deel ervan gebruikt als depot om de beenderen van de overvolle kerkhoven in onder te brengen. Deze menselijke resten werden in lege kamers gestort en afgedekt met een netje. Zo krijg je een gestapelde wand van schedels en botten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is een deel van het gangenstelsel gebruikt door het verzet.

Tegenwoordig kan het publiek een 1,7 km lang gedeelte van de tunnels bezoeken. Na een afdaling van 25 meter aan trappen brengt een wandeling de bezoeker langs één van de catacomben waar de gestapelde beenderen en schedels liggen, gerangschikt per kerkhof waar de beenderen vandaan komen en het jaar waarin ze in de catacomben gedeponeerd zijn.

Openingstijden: Elke dag tussen 10:00 en 20:00

Adres: 1, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy (place Denfert-Rochereau **metro**), 75014 Paris
Let op: voor deze activiteit moet een paar euro betaald worden.



1. Bouwstenen

5.1 1ste, 5de en 16de arrondissement

Met deze tour gaan jullie gelijk naar de rivier de Seine. Bij de metrohalte “le pont neuf” bevindt je je in het 1ste arrondissement van Parijs. Pont Neuf (“nieuwe brug” is de letterlijke vertaling) is de oudste brug van Parijs (1607). De brug verbindt de meest linker en rechter oevers van de Seine en in het midden ligt het eiland “L’île de la cité”. Jullie zullen te voet langs de Seine wandelen tot dat jullie de Notre Dame (Onze - Lieve – Vrouwekathedraal) van Parijs ontdekken op de L’île de la cité. De trip wordt vervolgd naar de Parijse universiteit. Deze heeft prachtige gebouwen. Vervolgens komen jullie aan bij L’Hôtel National des Invalides. De Franse heerser Louis XIV heeft dit monument gebouwd om gewonde soldaten te ontvangen. Een bijzonder mooi monument. Jullie gaan daar naar binnen en zoeken uit waarom dit monument nog extra bijzonder is.

De volgende stop is de Eiffeltoren. In de omgeving van de Eiffeltoren zien jullie “le champ de Mars”: een mooi groen veld waar de Parijzenaren met plezier gaan wandelen, hardlopen en picknicken. Loop er door heen, onder de Eiffeltoren door, en steek het water over. Loop richting “les jardins du Trocadero” en loop naar boven en neem vervolgens de trappen. Wanneer je eenmaal boven bent, kun je je omdraaien en kan je gaan genieten van het uitzicht. Dit is Parijs op zijn best!



Het 1^{ste} (links), 5^{de} (midden) en 16^{de} (rechts) arrondissement

5.2 10de en 4de arrondissement

In deze bouwsteen gaan jullie op zoek naar de geheimen in het 10^{de} en 4^{de} arrondissement. De start is op het plein *Place de Stalingrad*. Vanaf hier maken jullie een voettocht langs het kanaal Saint Martin. Het kanaal is 4,55 km lang en verbindt de 10de en de 11de arrondissementen van Parijs. Het is een historisch monument van Parijs. Oorspronkelijk gebouwd voor het verzorgen van het drinkwater van Parijs (1825). De Parijzenaar vindt het leuk om langs het kanaal te picknicken of te wandelen. Het is ook een onderdeel van Parijs dat vaak wordt gekozen in films. Zo zijn één van de sluisen interessant om te bekijken! Je loopt langs het kanaal om naar de *Place de la République* te gaan. Sta even stil bij nummer 36 van *rue Beaurepaire*. Het café “*Chez Prune*” is een ‘hotspot’ voor jonge Parijzenaren om een drankje te nuttigen. Als je tijd hebt, raden we aan om hier te stoppen. Werp vervolgens een kleine blik op de winkels en de mode in *rue Beaurepaire*. Is deze mode geschikt voor je portemonnee? Er zijn nog een paar straten met winkeltjes in de buurt. Je bekijkt deze straten en legt de mooiste vast door middel van een foto.

Na de dure winkelstraten bezoek je de *Place de la Bastille*. Iedereen kent: “*La Bastille*”, de gevangenis van de Franse revolutie. Er is nu geen gevangenis meer, die is vernietigd op 14 juli 1789. In plaats daarvan is een plein gekomen met een standbeeld. Op dit plein worden ook vaak demonstraties gehouden. Daarnaast heeft François Hollande vlak na bekendmaking van zijn presidentschap zijn overwinning gevierd op deze plaats. Je loopt vervolgens naar “*La place des Vosges*”. Dit is het oudste plein van Parijs. Beroemde Franse personaliteiten uit de politiek, kunst of media wereld wonen in deze prachtige panden rond het plein. Voor de revolutie had het plein een andere naam: *Place Royale* (Koninklijke plein).

Als je inmiddels trek hebt gekregen, dan hebben wij een tip: bezoek in *rue des rosiers* de *Fallafel* winkel. Deze zijn één van de beste ter wereld, zo hebben we vernomen. Vervolgens ga je naar de “*rue des archives*”, en zoek je naar *rue de Bretagne*, een zijstraat. Op nr. 39 van *rue de Bretagne* is de oudste overdekte markt (1600) van Parijs. Het heet “*le marché des Enfants Rouges*”. Leuk om te gaan kijken en zelf te ontdekken hoe een Franse markt eruit ziet. Wat eten de Fransen bijvoorbeeld? Je kunt hier gebruik maken van de gelegenheid om een hapje te eten en te drinken. Je volgende bestemming bevindt zich in het 9de arrondissement: de “*Boulevard Haussman*”. Hier heb je onder meer tijd om de beroemdste warenhuizen van Parijs te bezoeken. Je mag kiezen tussen “*Les Galeries Lafayette*” of “*Le Printemps*” of allebei, maar daar zal je niet zo veel tijd voor hebben. Zoek op de boulevard uit waar deze warenhuizen te vinden zijn. Bij één van de ingangen van *Printemps* vind je de beroemde macarons van ‘*La Duree*’. Nog nooit geproefd? Probeer er een! Of misschien twee. Je zult versteld staan van de velen smaken!



Het 10^{de} (links) en het 4^{de} (rechts) arrondissement

5.3 19de (en 18^{de}) arrondissement

De eerste bestemming is “Parc des buttes de Chaumont” in het 19de arrondissement. Jullie kunnen vanaf de metrohalte “La Chappelle” naar “Buttes de Chaumont” gaan. Le parc des buttes de Chaumont werd door Napoléon III tot een prachtig park ingericht en in 1867 (na drie jaar werkzaamheden) was het klaar voor het publiek. De naam “Buttes de Chaumont” vindt zijn oorsprong in de samenstelling van de woorden “chauve” (calvus in latijn) = kaal en “mont” (mons in latijn) = berg. In jullie tocht maken jullie kennis met dit bijzondere park. Hierna ga je de wijk in en ontdekken jullie een typisch Franse wijk quartier de la Mouzaïa. In deze wijk kan je, naast bijzondere architectuur, kennis maken met enkele typische Franse restaurantjes, boulangerie’s en cafés. Verder bezoeken jullie een begraafplaats waar enkele zeer bekende Fransen liggen.

Na het bezoek aan het 18^{de} arrondissement (zie de linker plattegrond hieronder), bezoeken jullie één van de hotspots van Parijs: de basiliek de Sacré Coeur. Deze basiliek bevindt zich in het 19^{de} arrondissement. Je kan er naar toe met de metro. De basiliek bevindt zich op een berg met mooi uitzicht op Parijs. Het is wel een flinke klus om de trappen op te lopen. In de Sacré Coeur kan je nog een klim maken. Het uitzicht op onder meer de Eiffeltoren is machtig!



Het 19^{de} (links) en 18^{de} (rechts) arrondissement

5.4 Champs Élysées en omgeving

In deze bouwsteen bezoek je enkele hotspots van Parijs: Les Champs Élysées, Place de la Concorde, Le grand Palais en le Petit Palais en de Arc de Triomphe. Met deze tour starten jullie bij het 1ste arrondissement van Parijs. Je gaat naar la station de métro Palais Royal/ le Louvre. De tour begint bij Les jardins du Palais Royal. Deze fraai aangelegde tuinen worden omgeven door bijzondere winkeltjes.

Na enkele (dure en) chique winkelstraatjes te hebben bekeken, gaan jullie naar Place de la Concorde. Hier werd Louis XVI met de guillotine omgebracht tijdens de Franse revolutie. Het betreft het mooiste plein van Parijs. Mocht je trek hebben gekregen, dan kan je naar de foodtrucks in de Jardin des Tuileries gaan. Betaalbaar en lekker eten! Na het vullen van de maag bezoeken jullie Le Grand Palais en Le Petit Palais, welke zich in een zijstraat van de bekende Champs Élysées bevinden. We verklappen nog niet teveel over deze paleizen, maar we beloven wel dat ze indrukwekkend zijn. Na jullie royal visit bekijken jullie de crème de la crème van de modewereld in rue Montaigne. Elk bekend en duur merk dat jullie kennen, is hier vertegenwoordigd. Tijdens Paris Fashion Week heb je kans om bekende sterren en modellen tegen het lijf te lopen. Zo is Kendall Jenner bij l’Avenue (restaurant op de hoek aan het eind van de straat richting Champs Élysées) onlangs gefotografeerd en verblijft Marc Jacobs regelmatig in Hotel Plaza Athenee.

Nadat jullie je tegoed hebben gedaan aan al deze mooie kleren, bekijken jullie de Champs Élysées. Op deze wereldberoemde straat moet je de twee kanten van de avenue goed doornemen. Op de “Champs Élysées” staat bijvoorbeeld een “pâtisserie Ladurée”, het is de oorspronkelijke prachtige winkel van Ladurée (beroemd en veel bezocht door de toeristen): lekker en met mooie dozen koekjes, maar wel prijzig! Je hebt verder een boetiek van de voetbalclub “Paris Saint Germain” en nog vele andere winkels waar je een kijkje kan nemen. Let op: het is hier wel duur.

Tenslotte komen jullie aan het einde van de Champs Élysées de Arc de Triomphe tegen. Daar gaan we al een keer met de groep heen, maar het is mooi om nog een keer naar dit belangrijke monument voor de Franse geschiedenis te gaan. Let wel op het verkeer!



Het 1^{ste} (links) en 8^{ste} (rechts) arrondissement