



▲ Ella Bretherton in haar eigen kamer met haar moeder Sanne op de achtergrond: „ In ons huis zie je direct dat we Engels zijn. Op de stoelen liggen kussentjes met de Britse vlag.” © Fleur Beerthuis

Ella (17) houdt van debatteren en politiek: ‘Ik zou over 20 jaar wel voor de VN willen werken’

IK ZEG JE Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Ella Bretherton uit Bergschenhoek bekijkt het van de positieve kant: „Ik zie mijn vrienden nog.”

Geraldina Metselaar 17-02-21, 11:00 Laatste update: 17:01

Hoe sprong jij vanochtend uit je bed?

„Ik heb uitgeslapen tot half tien. Daarna ben ik relaxed opgestaan. Om half twaalf begonnen mijn lessen Nederlands, bedrijfseconomie en geschiedenis. In de vierde van de middelbare wisselde ik van profiel. Daar ben ik zó blij mee.”

Lees ook



PREMIUM Robbin: 'Ik durf mezelf wel een rockchick te noemen'



PREMIUM Nu Dylan 17 is, komt hij eindelijk zijn afspraken na: 'En ik moet steeds meer zelf betalen'

Ben je blij om 17 te zijn?

„Van veel mensen hoor ik dat ze 17 jaar de leukste leeftijd vinden. Ik heb het gevoel dat ik 17 niet echt beleef. Na mijn examen wil ik op kamers in Amsterdam. Dit zijn de laatste maanden thuis. De laatste keer dat ik hier Kerstmis kon vieren en mijn verjaardag. Het moest allemaal zonder familie vanwege Covid-19. Gelukkig zie ik mijn vrienden nog op school. Ik zeg je, dat is een lichtpuntje.”



In ons huis zie je zo dat we Engels zijn. Op de stoelen liggen kussentjes met de Britse vlag

- Ella Bretherton (17)

En waar is jouw thuis?

„Met mijn ouders en broertjes woon ik in Bergschenhoek, in de gemeente Lansingerland. Sinds dertien jaar wonen we in Nederland. Ik ben in Engeland geboren. Mijn vader is Engels, mijn moeder Nederlands. Mijn broertjes van 15 zijn een tweeling. Ze lijken totaal niet op elkaar. Ook hun karakter verschilt nogal. We hebben een lapjeskat uit het asiel. Haar naam is Lola. In ons huis zie je direct dat we Engels zijn. Op de stoelen liggen kussentjes met de Britse vlag. Ook vind je in onze keuken Engelse producten zoals *baked beans* en *crumpets*. Dat zijn een soort platte broodjes.”

Mijn kamer is...?

„Helemaal mijn eigen plekje en ingericht zoals ik het wil: simpel en modern met een natuurlijke twist. Er staan wat planten en er hangt een grote poster van Frank Ocean, een Amerikaanse singer-songwriter, aan de muur.”

Wat ga je never-nooit doen, wat je ouders doen?

„Mijn moeder is juf op een basisschool. Ik zou dat nooit willen doen. Mijn vader spreekt geen Nederlands, wat soms nog wel eens tot grappige misverstanden leidt. Dan denkt hij dat hij een

woordje heeft verstaan en gaat hij zich in de discussie mengen. Alleen ging het heel ergens anders over.”



Ik leid aan misofonie, waardoor ik geluiden zoals ademen of slikken anders ervaar. Soms leidt dat tot paniekaanvallen

- Ella Bretherton (17)

Wat bewonder je in jouw vader en moeder?

Doe je ook mee?

In de rubriek 'Ik zeg je' willen we jouw mening als 17-jarige horen: over de wereld van nu, maar ook over alledaagse dingen als school, corona en verliefdheid. Doe je mee? Mail naar rd.rubrieken@ad.nl.

„Dat mijn moeder juf is en zoveel geduld heeft met jonge kinderen. Pas heeft ze diploma's uitgereikt aan de ouders voor beste thuisleraar. Op haar school was de uitbraak van het Britse coronavirus. Wij zijn al lang niet in Engeland geweest, hoor. Mijn vader werkt bij een internationaal bedrijf. Daarvoor is hij bijna altijd bezig vanwege het tijdsverschil. Mijn ouders hebben ook veel begrip voor mij. Ik leid aan [misofonie](#), waardoor ik geluiden zoals ademen of slikken anders ervaar dan normaal. Soms leidt het tot heftige paniekaanvallen. Het is op mijn 13de uit het niets ontstaan. Ik heb ruim een jaar therapie gehad. Het zal nooit helemaal verdwijnen. Ik moet ermee leren leven.”

School is leuk omdat...

„Het Wolfert Lyceum is zeker een leuke school. Je krijgt veel vrijheid en ook op school hebben ze begrip voor mij. Toen het té druk werd, mocht ik in een aparte ruimte zitten. Na mijn eindexamen wil ik aan de Universiteit van Amsterdam politicologie studeren. Nadat ik de politiek had ontdekt, ben ik van profiel gewisseld. Nu zit ik in het debatteam van school. We willen meedoen aan het NK Debatteren voor Scholieren.”



▲ De Finaledag van het laatste NK Debatteren voor scholieren, in 2019. Ella: „Ik zit in het debatteam van school. Wij willen ook meedoen aan het NK Debatteren voor Scholieren.” © Archiefphoto Ruud Voest

Hoe vul jij je vrije tijd?

„Ik werk al anderhalf jaar op de versafdeling van een supermarkt. Ook dans ik hiphop en modern. We hebben nu online lessen. Tijdens het *Shall we dance Event* zijn we tweede geworden. Daarmee konden we naar het NK. Dat is helaas niet doorgegaan.”



Er is niemand waar ik verliefd op ben. Ik heb daar geen behoefte aan

- Ella Bretherton (17)

Verliefd?

„Nee, er is niemand waar ik verliefd op ben. Ik heb daar geen behoefte aan. Dat komt nog wel.”

What's on your bucketlist?

„Veel reizen naar mooie plekjes. Afgelopen zomer zouden we naar Bali gaan. Dat ging niet door. Ik zou ook best naar Antarctica willen. Daar is het zó anders en laten we dat vooral zo houden.”

Hoe zit jij er over 20 jaar bij?

„Ik hoop dat ik dan voor een internationale organisatie werk. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties of Unicef of ik ben diplomaat. Het liefste zou ik *the change* maken op het gebied van ons klimaat of onderwijs. Het huidige onderwijs is naar mijn mening te veel gericht op één soort leerling. Er zou meer ruimte moeten komen. Veel staat vast door het profiel waarvoor je kiest. Als je net als ik een andere interesse ontwikkelt, lukt het bijna niet meer om van profiel te wisselen.”

▲ Ella hoopt over een jaar of twintig voor een internationale organisatie als de Verenigde Naties te werken. © SC Chamber

Corona?

„Het is een tegenstrijdige tijd. Voor mij als persoon die leidt aan misofonie is de 'pauze' een verademing. Tegelijk is het heftig dat je nergens naartoe kunt. We zijn het zat. Kijk naar de rellen, hoewel dat nooit had mogen gebeuren.”

Hier begrijp ik totaal niks van!?

„Ik schrik elke keer weer als mensen zich openlijk uitspreken over hun homohaat. Dat het slecht is als je homoseksueel bent en dat je daarvan moet genezen. Ik begrijp daar echt niks van!”

Lees hier [eerdere verhalen](#) uit de jongerenserie 'Ik zeg je' terug.