

Wij en ik

Ik moet de hele tijd aan je denken. Ik krijg je maar niet uit mijn hoofd. Het doet pijn als ik aan je denk, want je hebt mijn hart in stukken gebroken. Iedere avond denk ik aan jou, iedere ochtend denk ik aan jou. Je geeft me zo'n goed gevoel van binnen. Die vlinders in mijn buik beginnen vogels te worden. Ze worden steeds groter, elke keer wanneer ik je weer zie. Ik dacht dat ik zelfverzekerd was, maar bij jou klap ik helemaal dicht. Ik wou dat ik met je kan praten zoals ik met iedereen kan praten. Mijn hart gaat sneller kloppen. Ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Mijn gevoelens worden steeds groter en groter, maar jij voelt dat niet wederzijds. Dat maakt me onzeker over wie ik ben. Dat komt door mezelf, ligt zeker niet aan jou. Ik begin dan aan mezelf te twijfelen, Ben ik wel goed genoeg? Daar krijg ik nooit antwoord op. Ik moet de hele tijd denken aan onze gesprekken vroeger. Dat voelde zo fijn. Ik had het idee dat je ook bij mij wilde zijn. Het voelde zo vertrouwd en ik had het idee alsof ik alles kon vertellen. Maar nu is alles omgedraaid.

Ik wil je beter leren kennen, maar ik ben bang je dat te vertellen. Bang dat je me zou uitlachen. Bang dat ik nog meer zou verliezen dan ik nu al verloren heb. Ik wil dat je me ziet als een vriendin en niet als iemand die je kent, al gaat dat waarschijnlijk nooit gebeuren. Je gaat er toch nooit hetzelfde over denken. Was het maar zo simpel zoals in series, was mijn leven maar een sprookje dan had ik tenminste een happy ending. Nu zit ik alleen maar vast in het midden. Ik wil weten wat je van me vindt en hoe je over me denkt, maar ik ben eigenlijk bang om het antwoord te horen. Denk jij ook wel eens aan mij of ben ik voor jou onbekend? Een onzichtbaar iemand die soms haar hoofd laat zien. Zie je mij wel staan? Weet je dat ik besta? Weet je dat ik naar je kijk en weet je dat ik iedere minuut van de dag aan je denk? Ik probeer je te vergeten maar dat is gewoon onmogelijk. Ik wil het wel, ik kan het alleen niet. Hoe stom je soms ook kan zijn en hoe je ervoor zorgt dat ik soms huilend in slaap val, ik blijf je leuk vinden. Wat ik er ook aan doe, jij bent degene met wie ik wil zijn!

Juliette de Haart

Klas: 2HV